



Bankje aan de Sint Barbarastraat

Een rustig plekje in dit ooit zo roerige dorp - Griendtsveen werd 1885 gesticht als fabrieksdorp. In de turffabriek en in de Peel verrichtten enkele duizenden arbeiders zwaar werk. Turf was een zeer gewild product. Er ontstonden woningen voor de veenarbeiders en beambten, winkels, een schooltje en een kerk. De bedrijvigheid van weleer heeft plaats gemaakt voor de huidige gemoedelijke uitstraling - het dorpje ademt de sfeer van toen, maar heeft zich aangepast aan de ontwikkelingen van de tijd.

** Wat maakt hier gelukkig?*

Op het bankje, uitkijkend over het kanaal, zie je de eendjes en waterhoentjes poedelen. Als je geluk hebt, zwanen die statig over het water glijden. Achter je heb je zicht op de Villa Sphagnum, compleet met gracht en park, eens het statige thuis van de Stichters van het dorp Griendtsveen. Stel je voor hoe vroeger de turfaken vol geladen over het kanaal naar de fabriek werden getrokken. En ervaar hoe rustig het nu is.

** Gelukstip*

De enige constante in de wereld is de verandering zei de Griekse filosoof Heraclitus. Alles verandert altijd. Om deze uitdaging aan te kunnen, hebben we veerkracht nodig: het mee kunnen buigen met de verandering, het kunnen terugveren na tegenspoed. Veerkracht kun je oefenen, bijvoorbeeld door het leermomentje in iedere ervaring te zoeken. Want veerkracht laat ons groeien. Welke ingrijpende verandering heb jij in je leven meegemaakt en wat heb jij er van geleerd?

Beleef nog meer geluk!

Deze plek is één van de Plekskes van Geluk in Horst aan de Maas:
www.plekskesvangeluk.nl