



De Loswal

Plekske van Geluk

Ooit werd de Loswal in Broekhuizen actief gebruikt om scheepsgoederen te laden en te lossen. Nu is het een favoriete plek van velen om te recreëren. Vanaf de Loswal heb je immers een prachtig uitzicht op de Maas, het veerpont en de landerijen aan de overkant.

* *Wat maakt hier gelukkig?*

Probeer eens uit hoe ver je een keitje in de Maas kan laten ketsen of doe een wedstrijdje wie het verst komt. Wandel langs de rivier en kijk hoe bootjes en schepen passeren, naar de vogels die boven de Maas zweven. Neem plaats op een bankje en laat je gedachten meedrijven met de kabbelende golven. Laat je door het zachte gras uitnodigen tot een picknick in het zonnetje of yoga-oefeningen in de buitenlucht. Voor veel bezoekers houdt hun tocht niet op bij de Loswal. Ze vervolgen hun weg over de fiets- en wandelpaden. Ze bezoeken het dagstrand achter de passantenhaven of gaan de Maas over met het veerpont.

* *Gelukstip*

Zo'n moment van wachten bij het veerpont is een ideale kans voor bezinning: waar kom ik vanaf, waar sta ik nu, waar wil ik naar toe? Dat kun je betrekken op je tocht van vandaag, maar ook op jouw levensroute tot nu toe en waar je die naartoe wilt leiden. Wellicht wil je hier op de Loswal letterlijk iets los laten? Door los te laten ontstaat ruimte, door onthechting kun je groeien. Raap een stokje, blaadje of steentje op en verbind het met de gedachte of situatie die je wilt loslaten. Geef dit mee aan Moeder Maas, adem in en uit, onthecht en laat los.

Beleef nog meer geluk!

Deze plek is één van de Plekskes van Geluk in Horst aan de Maas:

www.plekskesvangeluk.nl

Onthechting



Landschap
Horst aan de Maas